

B R U
G G E

CULTUUR
CENTRUM
BRUGGE



Exporuimte Burg najaar 2022

Voorwoord



Als stadsbestuur dragen wij alle kunst een warm hart toe. In dat opzicht bieden we ons lokaal talent de kans om op een centrale plek in de stad hun werken te tonen aan een groot publiek.

Exporuimte Burg is een tentoonstellingsruimte op de Burg, in het hartje van de stad. De ruimte leent zich in de eerste plaats voor exposities van schilderijen, beeldhouwwerken en fotografie.

Deze tentoonstellingsruimte bevindt zich in 't Brugse Vrije, Burg 11, 8000 Brugge en is elke dag open van 9 tot 18 uur (weekdagen) en van 10 tot 17 uur (zaterdag en zondag).

Wij omarmen vol enthousiasme alle lokale kunstenaars, jong en oud, die hun passie met het publiek hier willen delen. Om de twee weken vindt er een nieuwe tentoonstelling plaats met een frisse en verrassende selectie van werken.

In deze halfjaarlijkse brochure vindt u een overzicht van de tentoonstellingen die in de tweede helft van 2022 in Exporuimte Burg georganiseerd worden. U bent van harte welkom om van de creativiteit van deze kunstenaars te komen genieten.

Nico Blontrock
schepen van Cultuur

Dirk De fauw
burgemeester

1 - 15
J U L I

Brian Kumira

Brian Kumira is een veelzijdige artiest, geboren in Zimbabwe. In 2018 verhuisde hij naar België. Brian schildert voornamelijk op canvas en duplex. Daarnaast is hij graag bezig met mixed media.

Hij vindt zijn inspiratie in sociale zaken die ons dagelijks leven beïnvloeden en gebruikt zijn kunst om een dialoog te creëren met de mensen. Hij maakt graag gebruik van kleur en beweging om een visuele interpretatie af te beelden.

In zijn geboorteland heeft hij deelgenomen aan verschillende groepstentoonstellingen. Dit wordt zijn derde solotentoonstelling in België.

Contact

Brian Kumira
0484 68 86 71

[f](#) brian kumira artist

[@](#) briankumira_artist



16-31
J U L I



Susanne Depré

Susanne toont op deze tentoonstelling hoe haar interesse voor klei is uitgegroeid tot een ware passie om vormen te boetseren. Haar werken gaan van functioneel tot esthetisch creatief.

Schilderen doet Susanne ook af en toe, kleur en vorm houden haar verbeelding bezig.

Contact

Susanne Depré
susannedepre@skynet.be

1 - 15
AUGUSTUS

Roland Botterman, Jeroen Morel, Marc Nollet & Freddy Bousserly

Natuurfotografen

Op deze tentoonstelling ontdek je vier fotografen die regelmatig samen op stap gaan om de natuur rond Brugge te fotograferen.

Jeroen Morel is een jonge persoon met autisme. Hij fotografeert graag in de natuur en zijn slagzin is: "De mooiste herinneringen die ik beleef, deel ik graag mee in beeld."

Marc Nollet is een ervaren fotograaf met een sterke interesse voor kunstfotografie. Hij behaalde zijn eindexamen aan de academie met 'Requiem voor een boom'.

Freddy Bousserly en **Roland Botterman** zijn twee natuurvrienden die, als het kan, wekelijks meerdere malen op foto-uitstap gaan in de mooie natuur rond Brugge. Hun portfolio-eindwerk aan SNT was eveneens gewijd aan de Brugse natuur.

Contact

Roland Botterman
0495 20 58 24
roland.botterman@gmail.com

Jeroen Morel
050 30 08 31
c/o Jonathan.Hutsebau@
vzwdekade.onmicrosoft.com

Marc Nollet
0475 72 06 18
marc.nollet4@telenet.be

Freddy Bousserly
0471 72 50 03
bousserlyfreddy@skynet.be



16-31
AUGUSTUS

Annie Vanlerberghe & Géraldine Requier

Annie Vanlerberghe toont op deze expositie schilderijen in acryl op doek of op paneel van 1,10 meter op 1,10 meter. Het steeds wederkerend thema is uitvergrote vrouwengezichten geschilderd in uitbundige kleuren met een hedendaagse toets. Fascinerende gezichten met sprekende ogen.

Annie stelt tentoon met **Géraldine Requier** die de bronzen figuren toont die zich vooral onderscheiden door de specifieke kleur in de patina. Ze zijn ontwapenend en stralen positiviteit uit met vaak een subtiele humor.

Contact

Annie Vanlerberghe
0478 44 33 28
annie.vanlerberghe2@telenet.be
www.annievanlerberghe.be

Géraldine Requier
0476 38 36 93
geraldine.requier@hotmail.com



1 - 15

SEPTEMBER

Rosemarie Herzog, Martine Allart-Bouquet, Jean-Marie Petyt & Jeannine Dierckens

U bevindt zich hier

“U bevindt zich hier” is de titel en het uithangbord van de tentoonstelling waarover de in Oostenrijk geboren, maar reeds lang in Brugge wonende kunstenares en aquarelliste **Rosemarie Herzog** momenteel nog niet alles kwijt wil, behalve dat er ook werk van andere kunstenaars zal te zien zijn.

Haar werken, zoals steeds vol precisie en met oog voor detail, staan centraal in de tentoonstellingsruimte en worden omringd door het werk van volgende vrienden-kunstenaars, die ze met plezier uitnodigde om in dialoog te gaan met haar werk.

Martine Allart-Bouquet, een compagnon de route uit Frankrijk, geeft elk onderwerp perfect weer volgens de technieken en in de traditie van de meesterlijke oude schilderkunst.

Jean-Marie Petyt, een Brugse soulmate sinds vele jaren, weet keer op keer een gravure of een ets een nieuw elan te geven. En dat deels door het gebruik van kleur en deels door het beeld een zweem van poëzie mee te geven.

Jeannine Dierckens, een goede kennis uit het Brugse kunstcircuit, die met haar vaardige hand en een technische kennis de materie klei weet te kneden tot leuke, schattige beeldjes die het geheel in harmonie doen opfleuren.

Nieuwsgierig geworden? Kom gerust een kijkje nemen en laat u verrassen.

Contact

Rosemarie Herzog
050 33 21 42

16-30
SEPTEMBER

Koninklijke Toneelvereniging De Valk 1945-2020

In de opgewekte sfeer van de nadagen van de Tweede Wereldoorlog werd De Valk geboren. Het gebeurde in de wijnmaand van het jaar 1945, oktober dus. De eerste voorstelling van de eerste productie had plaats op zondag 16 december 1945 in het kader van het missiefest. De titel van het stuk dat werd opgevoerd was 'Pater Lievens' en het speelde zich af in 1886 in het exotische decor van Brits Indië. Het gezelschap opereerde toen nog van onder de vleugels van KWB Sint-Baafs. Daar werd het jong gebroed geboren dat later De Valk zou gedoopt worden en als een vrije vogel zou uitvliegen weg van de kerktoren op zoek naar een toneeltoren die na enige omzwervingen gevonden werd in de MaZ. Een nest heeft De Valk nog altijd niet in Brugge.

De opeenvolgende generaties van De Valk mogen zich ondertussen de Roma van het Brugse vrijetijdstheater noemen. Deze expo schetst het gevarieerde parcours van verschillende generaties creatieve nomaden aan de hand van het werk van verschillende fotografen.

Contact
devalkbrugge@gmail.com
www.toneeldevalk.be



1 - 15
OKTOBER



Kunstkring De Zeven Torentjes

De afgelopen periode misten we heel wat mogelijkheden om tentoon te stellen. Iedereen weet wel waarom.

De "verloren tijd" inhalen lukt niet. De draad weer opnemen en verder doen, dat is zeker haalbaar. We weten ook dat creativiteit en de drang om te creëren alle hindernissen overwint.

Tevreden dat het weer mogelijk is stellen de leden van de kunstkring de werken, ontstaan tijdens de covid-periode, tentoon.

Contact

Patrick Messens

0476 67 04 47

patrick@messens.be

www.kunstkringzeventorentjes.com

 Kunstkring De Zeventorentjes

Dorine Vesschemoet & Rudy Vancanneyt

Rond de jaren 2000 kreeg **Dorine Vesschemoet** een goede technische opleiding, maar pas recent is ze haar penseel echt gaan opnemen. Dorine is zoekend naar nieuwe manieren om met het medium aquarel om te gaan, om het onder controle te houden en tegelijk los te laten.

Ze haalt haar inspiratie uit de schoonheid van de natuur: fauna en flora boeien haar al het leven lang. Ze komt tot rust in de natuur en dat wil ze graag delen met de toeschouwer van haar werk, in de hoop dat ook zij er ergens een connectie kunnen mee maken.

Dorine stelt op deze expositie samen tentoon met **Rudy Vancanneyt**. Rudy is al 35 jaar bezig met keramiek. In de eerste 20 jaar volgde hij lessen bij verschillende leraren. De laatste vijftien jaar werkt hij in een vrij atelier. Vooral het kleuren en glazuren van zijn beelden boeit hem heel erg.

Contact

Dorine Vesschemoet
0478 75 99 20
dorine.vesschemoet@gmail.com

Rudy Vancanneyt
0494 34 78 71
rudy.vancanneyt@telenet.be



4 - 13
NOVEMBER



Kunstatelier Ardéfoo

Kunstatelier Ardéfoo is een collectief waar een 40-tal kunstenaars gepassioneerd bezig zijn met het creëren van beeldende kunst. Ardéfoo richt zich tot mensen met een psychische kwetsbaarheid en/of ervaring in de geestelijke gezondheidszorg.

In het atelier werken de kunstenaars samen in een uitnodigende en warme sfeer, met respect voor ieders kunnen. Elke kunstenaar zoekt en ontwikkelt zijn eigen medium en stijl. Teken- en schilderwerken, gemengde technieken en/of keramiek. Dat zorgt voor een boeiend palet aan creaties vol gevoel en persoonlijkheid.



Contact

Kunstatelier Ardéfoo
Langestraat 117, 8000 Brugge
Nina Jamart
050 44 61 89
nina.jamart@inghelburch.be

16-30
NOVEMBER



Nicole Minu, Bieke Moors & Jenny Gouwy

De vele foto's die **Nicole Minu** nam tijdens de coronapandemie van de ondergaande zon, wolken, natuurgebieden en de zee heeft ze vertaald naar schilderijen in olie op canvas. Een ode aan de natuur, een immense bron van troost en inspiratie.

Bieke Moors studeert aan de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten DKO en beschrijft haar werk als zintuiglijk, vertellend en gewaarwording.

Jenny Gouwy gaat met een uitgezocht kleurpallet op zoek naar een abstracte of figuratieve weergave van de werkelijkheid. De toetsen en de plasticiteit van de verf blijven altijd zichtbaar. Ze zet haar werkelijkheid neer met respect voor het object.



Contact

Nicole Minu
0474 82 20 62
nicole.minu@skynet.be

Bieke Moors
0473 60 23 71
bieke.moors@gmail.com

Jenny Gouwy
0497 99 03 56
jennygouwy@hotmail.com



Els De Witte

Mijn eerste keer

Els De Witte is een vrolijke speelse meid die met een bang hart een verdere stap naar ontplooiing zet, altijd met een persoonlijke toets of een gek kantje. Een tekort aan zelfvertrouwen gaf haar geen durf om haar werk met het publiek te delen. Recente ontwikkelingen leerde Els dat stilstaan bij haarzelf een belangrijke stap is naar ontplooiing. Het nieuwsgierige aagje in Els werd groter, met deze eerste expositie als resultaat.

Als kleine meid groeide Els De Witte op in een normaal gezin, zorgeloos tussen vriendjes en familie. Het leek haar allemaal voor de wind te gaan, maar schijn bedriegt. Een agressieve vorm van kanker beroofde haar van haar beschermer, haar beste vriend, haar papa. Ze was toen 7. Chaos, verwarring en onbegrip hoopten zich op en vonden geen positieve uitweg. Na verloop van tijd ontdekte ze dat al deze emoties op een positieve manier konden geuit worden, in de vorm van verf, klei, ytong en fotografie.

Aan haar 33 lentes is Els nog steeds aan het ontdekken wie ze is en wat ze wilt. De wirwar aan emoties geven nieuwe ideeën waar ze graag gevolg aan wil geven. Tijdens deze expositie en ontdekkingsreis staat ze even stil wat dit voor haarzelf en anderen kan betekenen.

Contact

Els De Witte

0486 17 50 52

dewittefoto@gmail.com

 De Witte Foto / Blanco Doek

16-31
DECEMBER

Jan Vandorpe

Olie en water

Over een periode van een tiental jaar maakte Jan Vandorpe de werken op deze tentoonstelling in aquarel, olieverf en grafiek. Het is verbazend dat ondanks de technische verschillen tussen die methodes Jan altijd terug naar dezelfde onderwerpen keert: gezichten en lege momenten. Portretten, van mens of dier, fascineren Jan. Ze spreken, net zoals een leeg station in de vroege morgen.

Kleur en compositie zijn belangrijk voor Jan, ze bepalen de sfeer. De balans tussen deze twee in een monochroom beeld is gewoon wat meer nadruk op het ene dan op het andere.

Contact

Jan Vandorpe
jan_vandorpe@yahoo.com



Exporuimte Burg

Burg 11
8000 Brugge

Openingsuren:

Maandag tot en met vrijdag

van 9.00 tot 18.00 uur

Zaterdag en zondag

van 10.00 tot 17.00 uur

Cultuurcentrum Brugge

Sint-Jakobsstraat 20

8000 Brugge

cultuurcentrum@brugge.be

Coverbeeld: © Jan Vanderpe

BRUGOTTA

BRUGES GOT TALENT

VUL COULIN BEHEERT, ALGEMEEN DIRECTEUR STAD EN OCMW BRUGGE, BURSE 12, 8000 BRUGGE | ONTWERP: CELI CRÉATIVE - STUDIO BRUGGE

